

BASÎRÎ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ

Dr. Ahmet KARTAL

Basîrî and his Turkish Poems

Anatolia, with the conquest of Alp Arslan in 1071, became a place of freedom of thoughts, where organized state government prevailed and fine arts developed. Because of sultans' appreciation of poets and scholars, many people came to Anatolia, especially from Iran. This process continued after the conquest of Constantinople and its being the capital of the empire as a cultural and scientific center, and it attracted many people from Iran and Central Asia. Basîrî was one of them who came to Anatolia at the end of the XVth century and never returned his motherland. Basîrî being honored by the Palace and statesmen of the time, became popular as a witty-man and looked for the social gatherings of dignitaries. He was successful in Persian poetry as well as in Turkish poetry. In this study, firstly, Basîrî's life and works will be pointed out, and then his Turkish poems and poetic styles will be analyzed. At the end of the work, his poems will be transcribed.

Key Words: Divan Literatur, Divan Poetry, Acem, Poet, Turkish

Selçuklu hükümdarı Alp Arslan (1063-1072)'in Malazgirt'te 1071 yılında Bizanslıları Bozguna uğratması neticesinde Anadolu baştan başa istilaya ve sürekli yerleşime açılmış, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasının uzun süreci başlamıştır (Itzkowitz, 1997: 27). Burada kurulan ve Selçuklu Devleti'nin bir devamı olan Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Anadolu, iktisadî refahın, düşünce özgürlüğünün ve düzenli devlet idaresinin hakim olduğu, güzel sanatların geliştiği bir saha olması ve Anadolu Selçuklu sultanlarının şâirlere ve âlimlere karşı tutumları sayesinde, Anadolu'ya özellikle İran'dan pek çok kişi gelmiştir (Kartal, 1999: 24). Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin sona ermesinden sonra kurulan Osmanlı Devleti sultanlarının da aynı tavrı sürdürmeleri sonucu Anadolu, özellikle İstanbul'un fethedilip başkent olmasından sonra ise bir kültür ve ilim şehri olan İstanbul İran ve Orta Asya'dan bir çok kişinin akın ettiği bir cazibe merkezi hâline gelmiştir. İşte Basîrî, XV. asrın sonlarında Anadolu'ya gelen ve tekrar yurduna dönmeyen bu tip şahsiyetlerden biridir. Saraydan ve dönemin ileri gelenlerinden ilgi ve iltifat gören Basîrî özellikle nüktedanlığı ile tanınmış ve devletin ileri gelenlerinin meclislerinde aranan bir kişi olmuştur. Bu çalışmada önce Basîrî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek, sonra Türkçe şiirleri ile şâirliği değerlendirilecek, daha sonra ise Türkçe şiirleri transkripsiyonlu olarak verilecektir.

Basîrî'nin künyesi Mehmed b. Ahmed b. Ebü'l-Meâlî el-Murtazâ'dır (Çavuşoğlu, 1992: 105). 871/1466 tarihinde doğdu (Nail Tuman, 100). Abraş hastalığı bulunduğundan Alaca Basîrî diye anılır¹. Muhammed-i Kazvîni² (Nevâî, 1321: 381) ve Sehî Bey (Sehî Bey, 1980: 201) Acem, Gelibolulu Âlî (İsen, 1994: 152) Acem vilâyetinden, Latîfî (Latîfî, 1990: 128), Acem sınırına yakın bir yerden olduğunu söyler. Âşık Çelebi (Âşık Çelebi, 1994: 195) ve onu esas alan Hasan Çelebi (Hasan Çelebi, 1989: 214), Beyânî (Beyânî, 1997: 45) Mehmed Süreyyâ (Süreyyâ, 1311: 21) ve Şemseddîn Sâmî (Sâmî, 1996: 1318) Horasanlı, Riyâzî (Riyâzî, 40b) ve Kâtib Çelebi (Kâtib Çelebi, trhs., C. I: 780) ise Bağdatlı olduğu görüşündedir. Mehmed Çavuşoğlu Basîrî'nin yukarıda zikredilen kaynakların bazısında belirtildiği gibi Bağdatlı ve Horasanlı olmadığını, onun büyük ihtimalle güneydoğu vilâyetlerimizden olduğunu belirtir (Çavuşoğlu, 1992: 105). Ona göre, Basîrî'nin özellikle Muhammed-i Kazvîni'nin ve onu esas alan Sehî Bey ve Gelibolulu Âlî'nin Acem olarak belirtmeleri, Osmanlı münevverlerinin devletin doğu sınırlarının ötesinde yaşayan herkesi Acem³ olarak kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır (Çavuşoğlu, 1995: 105). Biz Mehmed Çavuşoğlu'nun bu görüşüne katılıyoruz. Bizce Basîrî'nin Türk olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü Türkçeyi şiirlerinde şiir dili olarak başarılı bir şekilde kullanması onun bu dili sonradan öğrendiğini göstermez. Özellikle Türkçe şiirlerinde eklerin -din ablatif eki gibi- Çağatay Türkçesi özellikleri göstermesi, Alî Şîr Nevâyî'nin *Muhâkemetü'l-lugateyn* isimli eserinde geçen "*Sart halkının en aşağısından en ileri gelenine, ümmîsinden bilginine kadar hiçbiri Türk dili ile konuşamaz, söylenilenin mânâsını da anlamaz. Eğer yüzde, belki binde biri bu dili öğrenip bir-iki cümle söylese ve herhangi bir kimse işitse, onun Türk olmadığını anlamakla kalmaz, Sart olduğunu çıkarır.*" (Nevâyî, 1996: 203-4) ifadeler şâirin dilinin

¹ Revânî, Basîrî için söylediği şu beytinde, onun abraş hastalığı bulunduğundan alaca diye anılmasına da vurgu yapmıştır (Latîfî, 1990: 130):

Ey Basîrî katı gönlü karadır şühunun
Gel a insâf edelüm sen de biraz alacasm

² Muhammed-i Kazvîni, Basîrî'nin ismini Mevlânâ Basîrî-i Acemî olarak vermiştir (Nevâî, 1323: 381). Bu kayıttan onun Acem olduğu anlaşılmalıdır.

³ Burada kullanılan Acem kelimesi, üzerinde durulması ve aydınlatılması gereken bir terimdir. Bilindiği gibi dar mânâsıyla kelime, "İran" veya "İranlı" anlamında kullanılmaktadır. Tarihî dönem içinde ise Acem, Arap olmayan bütün doğu kavimleri mânâsını ihtiva etmiştir. Oysa tezkireciler Acem kelimesini eski İran İmparatorluklarının egemenliği altında bulunmuş çeşitli kavim ve topluluklar mânâsında kullanmışlar, bu tabirle bir etnik yapıyı belirlemeden çok coğrafi bölgeyi kastetmişlerdir. Şüphesiz Acem'den gelenlerin bir kısmı gerçekten İranlılardır. Ama hiç olmazsa oradan geldiği söylenenlerin çoğu için kelime, bu dar anlamıyla değil, geniş ve genel mânâda coğrafi bir yörenin belirlenmesi anlamında kullanılmıştır. Kaldı ki bu isimlerin çoğu da Türk asıllıdır. Buna rağmen sırf değişik bir şive kullandıkları için (Âzerî veya Doğu Türkçesi) Acem olarak nitelendirilmişlerdir. Aralarında, örneğin Ali Kuşçu gibi Türklükleri konusunda hiç şüphe olmayanların da bulunduğu var sayılırsa, çoğunun Türk olduğu kolayca anlaşılır (İsen, 1997: 307).

Türkçe olduğunu ve onun Orta Asyalı bir Türk olduğunu gösterir. Âşık Çelebi (Âşık Çelebi, 1994: 195) ve Hasan Çelebi (Hasan Çelebi, 1989: 214), Alî Şîr Nevâî'nin *Mecâlisü'n-nefâis* isimli tezkiresinde Basîrî'yi zikrettiğini söylerler. *Mecâlisü'n-nefâis*'te Basîrî hakkında herhangi bir bilgi yoktur (Nevâî, 1961). Ancak 929/1523 tarihinde *Mecâlisü'n-nefâis*'i Farsça'ya tercüme eden Muhammed-i Kazvîni, Basîrî'yi eserin sekizinci tabakasının ikinci Ravzasında Yavuz Sultân Selîm dönemi şâirleri arasında zikretmiştir (Nevâî, 1323: 381-2; Kartal, 2000: 35).

Basîrî gençliğinde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğulları Uğurlu Mehmed (ö. 882/1477) ve Yakub (ö. 896/1490) beylerin yanında bulundu; onlara kasideler sundu. Çok seyahat etti ve 892/1487 yılı civarında Herat'ta Alî Şîr Nevâî, Mîrzâ Hüseyin, Câmî ve Binâyî ile buluştu⁴; Nevâî'î ise Basîrî adına bir muamma⁵ yazarak onu çevresine tanıttı (Çavuşoğlu, 1992: 105; Kurnaz, 1999: 139). 897/1491 yılı civarında kısa bir süre İstanbul'da bulunan şâir, o dönem kazasker olan Müeyyedzâde'den "askerî tevliyet" talep etmiş, ancak Müeyyedzâde'nin "şefkat bir marazdur ol bizde yokdur" dediğini işitmiş ve Müeyyedzâde için şu beyti söylemiştir (Âşık Çelebi, 1994: 195; Hasan Çelebi, 1989: 214-5):

Mansıb-ı vaslın dirîg eyler bu ben üftâdeden
Dil-berüm bî-rahmrek olmuş Müeyyedzâdeden

Basîrî bir ara Akkoyunlu hükümdarı Göde Ahmed Bey'in müzahibi oldu. Göde Ahmed Bey tarafından elçilik göreviyle 901/1496-97 tarihinde II. Bâyezîd'e gönderildi ve geri dönmeyip evlenerek İstanbul'da kaldı (Sehî Bey, 1980: 201; Çavuşoğlu, 1992: 105).

Âşık Çelebi, yanında Câmî ve Nevâî'nin kitapları, gazelleri ve sipâriş-nâmeleri (Âşık Çelebi, 1994: 195), Hasan Çelebi, Câmî ve Nevâî'nin gazelleri ve sipâriş-nâmeleri (Hasan Çelebi, 1989: 214), Beyânî, Câmî ve Nevâî'nin gazelleri ve nâmeleri (Beyânî, 1997: 45), Âlî, Câmî ve Nevâî'nin terbiyet-nâmeleri (İsen, 1994: 152) olduğu hâlde Basîrî'nin Sultân II. Bâyezîd zamanında Anadolu'ya geldiğini belirtmişlerdir. Latîfî, Alî Şîr Nevâî'nin Dîvânı'nı Anadolu'ya ilk önce Basîrî'nin getirdiğini kaydeder (Latîfî, 1990: 128). Ayrıca kaynaklarda Basîrî'nin Anadolu'ya geldiğinde II. Bâyezîd'in damadı Uğurlu Sultân Ahmed'in müzahibi olduğunu ve Anadolu'da kaldığını belirtilmektedir (Âşık Çelebi, 1994: 195; Hasan Çelebi, 1989: 214). Basîrî bu sırada Tâcîzâde Câfer Çelebi, Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi (Çavuşoğlu, 1992: 105), daha sonra da Defterdar İskender Çelebi'nin (Âşık Çelebi, 1994: 195; Hasan Çelebi, 1989: 214) yanında bulunmuş, onların destek ve yardımlarını görmüştür. Saraydan ve dönemin ileri gelenlerin-

4 Âşık Çelebi Herat'ta asrın önde gelenlerinden olan Hüseyin Baykara, Nevâî, Câmî ve Binâyî'nin hizmetinde bulunduğunu kaydeder (Âşık Çelebi, 1994: 195).

5 Bu muammayı ihtiva eden tavsiyename, bazı mecmualarda "Nevâî Nâmesi adıyla kaydedilmiştir (Çavuşoğlu, 1992: 105).

den ilgi ve iltifat gören Basîrî'nin Padişah hazinesinden sâlyânesi ve Ayasofya zevâidinden ise ulûfesi (Âşık Çelebi, 1994: 195; Hasan Çelebi, 1989: 214) dışında, padişaha ve devrin ileri gelenlerine takdim ettiği kasidelerine karşılık aldığı câizelerle geçimini sağladı (Çavuşoğlu, 1992: 105). Nitekim Basîrî, Sultân II. Selîm'e yazdığı bir kasidesinde durumunun kötü olduğunu bildirerek sultandan yardım ister:

Ey âftâb-ı devlet vey sâye-i Hudâ
 Ey Hâtem-i zamâne ey şâh-ı dîn-penâh
 Çeşm-i 'inâyetile Basîrî kuluna bak
 Kim hâli zülf gibi perîşândur vü tebâh

Ancak kaside sunduğu zaman kendisine câize vereceğini vadettiği hâlde vermeyenler de olmuştur. Basîrî bunları yazdığı şiirlerle hicvetmiştir. Nitekim Zeyrekoğlu kazasker olduğunda Basîrî ona bir kaside takdim etmiş. Bunun üzerine Zeyrekoğlu, Basîrî'ye câize vereceğini vadedmiş, ancak vermemiş. Bunun üzerine Basîrî onun hakkında şu şiirleri söylemiştir (Âşık Çelebi, 1994: 197):

Zeyrekoğluna şâ'irün birisi
 Medh iletdi vü devlete irdi
 Ger sorarsan ne viridi câ'izesin
 Lutflar itdi va'deler viridi
 Ey muhît-i ulûm ki mahzan
 Katredür ilmünüz yanında deniz
 Didinüz virelüm sana sadaka
 Va'deden gayrı nesne virmedünüz

Tezkirelerde Basîrî'nin nüktedanlığı özellikle vurgulanmıştır. Hasan Çelebi, Basîrî için "fünûn-ı letâ'ifün nâkıd u basîridür" (Hasan Çelebi, 1989, C. I: 214) diyerek onun bu özelliğini dile getirmiştir. Nükteleri genellikle hezl ve hicv özelliği taşıdığı hâlde devletin ileri gelenlerinin meclislerinde aranan bir kişi olduğuna bakılırsa kaba ve kırıcı olmadığı, dinleyenlere zevk verdiği söylenebilir (Çavuşoğlu, 1992: 105). Âşık Çelebi, Basîrî'nin bu özelliğini şöylece ifade eder: *Eş'ârü gâh cidd ü gâh hezlü güftârının ba'zı mûcib-i tahsîn ü âferîn ve ba'zı lâyık-ı levm ü 'azl idi. Ashâb-ı devlet ile latîfesi barışurdu ve her meclisiün nemegi olup sözleri şîr ü şekker gibi karışurdu. Erbâb-ı devleti tonadur yine kaftanların giyer ve a'yân u câh u rütbete latîfe yüzünden zehrler içirür yine ni'metlerin yirdi* (Âşık Çelebi, 1994, C. II: 195).

Basîrî bazı dostları ile Revânî'nin evine gidip aç kaldıklarında şu kıtayı söylemiştir⁶ (Âşık Çelebi, 1994: 198; Hasan Çelebi, 1989: 217):

⁶ Basîrî'nin bu kıt'ayı söylemesinin sebebini Latîfî şu şekilde anlatmaktadır: *Rivayet edilir ki adı geçen bir gün rahmetli Revânî'ye gitmiş ve karşılık unarak bir kaside sunmuş Revânî*

Revânîyle meger pinti Hamîdün
Bir aradan yaradılmış revânî

Birinün nânı vasfı lâ-yezûkûn
Birinün suyu na'tı len-terânî

Vefî Pinti Hamîdün nânı yine
İki ol denlüdür âb u revânî

Basîrî *Letâîf*'inde mülâzımlara lakaplarına uygun çeşitli kadılıklar vermiştir. Bunlar şunlardır: Müselmân Hasan⁷'a İmân Hisarı, Uzun Muslihiddîn⁸'e Boyabad Hisarı, Hasan'a Çubukâbâd⁹, Köpek Bâli'ye Yalakâbâd¹⁰ (ölünce Haç dimeyeler ol dahı bizüm günâhımız afv ide), Sarı Gürze Kızıl Ağaç, Oturak Süpürge'ye Aksaray, Kartal'a Kuzguniyye Medresesi (begenürse hûş est begenmezse kûş est), Âhî'ye Göynük¹¹, Elsüzoğlı'na İl Yazıcılığı, Basîrî'ye (yani kendisine alaca hastalığı olduğu için) Alacahisar, bu risâleyi sunduğu vezire de Sultanönü Sancağı¹² (Âşık Çelebi, 1994: 196; Hasan Çelebi, 1989: 215). Basîrî başka bir latifesinde ise çeşitli gruplara hamamlar vermiştir: Müderrislere Müftü Hamamı, mülâzımlara Kazasker Hamamı, gidilere Çardaklı Hamamı, avretlere Alaca Hamam, ergenlere Azablar Hamamı, hamallara Sırt Hamamı, cüllâhlara Çukur Hamamı ve dilberlere Vefâ Hamamı (Hasan Çelebi, 1994: 215).

Basîrî 941/1534-35 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir (Âşık Çelebi, 1994, C. I: 196; Hasan Çelebi, 1989, C. I: 217). Âşık Çelebi, Basîrî'nin öldüğünde 70 yaşlarında olduğunu kaydeder (Âşık Çelebi, 1994, C. I: 196). Basîrî öldüğü

Bey de elinin açıklığını göstermek ve cömertliğinin çokluğunu belirtmek amacıyla birkaç akçe yollamış. Meğer gönderilen akçe miktarı onmuş ve onun da beşi bakır, beşi kurşunmuş. Basîrî bu duruma çok gücünmüş ve bu birkaç beyitle onu knayıp pintilikle suçlamış (Latîfî, 1990: 129). Ayrıca Latîfî, Basîrî'nin bununla ilgili olarak şu beytini de zikreder (Latîfî, 1990: 130):

Vardum Revânî matbahına tu'me isteyü
Gördüm horandasını acıdan köpük kusar

- 7 Beyânî Tezkire'sinde Müselmân Hüseyin şeklinde kayıtlıdır (Beyânî, 1997: 45)
- 8 Beyânî Tezkire'sinde Uzun Mustafa şeklinde kayıtlıdır (Beyânî, 1997: 45).
- 9 Kınalızâde ve Beyânî Tezkirelerinde "Haşerî Hasan'a Çubuk Ovası" şeklinde geçmektedir (Hasan Çelebi, 1989: 215; Beyânî, 1997: 45).
- 10 Kınalızâde Tezkiresi'nde "Köpek Bâli'ye Yalag Ova" şeklinde geçmektedir (Hasan Çelebi, 1989: 215).
- 11 Kınalızâde Tezkiresi'nde "Âhî'ye Göynük Kazası" şeklinde geçmektedir (Hasan Çelebi, 1989: 215).
- 12 Bu konuyla ilgili olarak *Meşâîrû's-suarâ*'da şöyle bir anekdot anlatılmaktadır: ...*bu risâle-i bedî'ül-mekaleyi itmâm itdükde bir vezîre sunar ki zamânda sultânlardan birini alıp dugun tedârikinde imiş. Meger vezîr erbâb-ı tab'a mâ'il ve mezâyâ zevki derecesine vâsul umuş. Monla Basîrî yârâne mansıblar virmişsin bize hisse yok mu bu kadar mansıb içinde bize de bir mansıb çok mu dir. Merhûm ale'l-fevr sultânının hâline muvâfık gördüm Sultanoni sancagını virdüm dir* (Âşık Çelebi, 1994: 196).

zaman Edirnekapısı dışında birçok şâirin kabrinin bulunduğu bir mezarlığa defnedilmiştir (Çavuşoğlu, 1992: 105).

Eserleri:

Türkçe Divan: Kâtib Çelebi, Basîrî'nin Türkçe Divan'ının olduğunu kaydeder¹³ (Kâtib Çelebi, trhs., c. I: 780). Ancak Basîrî'nin bahsedilen bu eserin müstakil bir nüshasına henüz rastlanmamıştır. Basîrî'nin Türkçe şiirleri toplu hâlde *Farsça Divan*'ının sonunda yer almaktadır. Basîrî'nin burada 1 kaside, 46 gazel ile bazı kıta ve beyitleri vardır. Mehmed Çavuşoğlu XVI. Asır nazire mecmualarında bazı Türkçe şiirlerine rastlandığını belirtmektedir (Çavuşoğlu, 1992: 105).

Farsça Divân: Bilinen tek nüshası şâirin kendi hattı ile yazılmış olup Süleymaniye Kütüphanesi¹⁴ndedir. Bu nüshanın başında (1a-229a) Hâce-i Cihân Mahmûd b. Muhammed el-Gîlânî'nin *Riyâzetü'l-inşâ* adlı eseri vardır. Bu divan bir mukaddime, 23 kaside, 121 gazel ve çoğu tarih kıtalarından oluşmaktadır (Çavuşoğlu, 1992: 105).

Letâif: Basîrî'ye asıl şöhretini kazandıran bu eserdir. Ancak bu eserin tamamı henüz ele geçmemiştir. Şâirin derlenmiş latifelerinin yer aldığı eksik bir nüsha Konya Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İkinci ağızdan nakledilen bu latifelerin bazılarını, Lâmiizâde Lem'î Çelebi'nin derlediği ve babasına atfedilen letâif içinde bulmak mümkündür. *Letâif*'te yer alan latifelerin bir kısmı ise Basîrî'nin çağdaşı şâirlerle diğer sanat ve fikir adamlarını iğnelediği fıkraları ihtiva eder (Çavuşoğlu, 1992: 106).

Bengî-nâme: Basîrî'nin böyle bir eseri olduğunu Âşık Çelebi belirtmektedir (Âşık Çelebi, 1994, C. I: 196). Ancak bu esere henüz rastlanmamıştır.

Ayrıca kaynaklarda Basîrî'nin güzel ve benzersiz tarihlerinin olduğu kayıtlıdır. Bunlar şunlardır:

Kanuni Sultân Süleymân'ın oğlu, Cihângîr'in 937/1537-38'de doğduğunda şu târihi demiştir (Âşık Çelebi, 1994: 197; Hasan Çelebi, 1989: 216):

Cihângîred be-tevfik-i İllâhî

Rodos'un fethedildiği tarih olan 929/1523'ü bir mısradâ üç kere ifade etmiştir (Âşık Çelebi, 1994: 197; Hasan Çelebi, 1989: 216):

Fütihat mâ-feteha ütimme fethü tâm

Kanuni Sultân Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiği 925/1519 tarihini ise şu tarih şiiriyle ebedileştirmiştir (Âşık Çelebi, 1994: 197; Hasan Çelebi, 1989: 216):

¹³ Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-zunûn* adlı eserinde Basîrî'nin Türkçe Divan'ı olduğunu belirttiğinden sonra, O'nun *Zübde* isimli eserde dört beyti olduğunu kaydetmektedir (Kâtib Çelebi, trhs., C. I: 780). Kanaatimize göre, Kâtib Çelebi Basîrî'nin Türkçe Divan'ını görmemiş, *Zübde* isimli eserde gördüğü 4 Türkçe beyitten hareketle böyle bir kanaate varmıştır.

¹⁴ Süleymaniye Kütüphanesi, Âşir Efendi, Nu. 292, vr. 229b-281a.

Mu'în-i dîn-i Hak Sultân Süleymân
Ki dergâhına olmuşdur felek sath

Cihâdını işidüp rûh-ı Kudsî
Zebân-ı hâl birle eyledi medh

Anunçün dindi fethine bu târîh
Bilâd-i Engürüsü eyledi feth

Basîrî'nin Türkçe Şiirleri ve Şâirliği

Basîrî, şâirlerin gerçek isimlerinin dışında mahlas alma geleneğine uymuş, hem Farsça hem de Türkçe şiirlerinde "Basîrî" mahlasını kullanmıştır. Basîrî'nin şiirlerinde geleneğe bağlı kalarak temeddühe yer verdiği görülür:

Ma'nâ-yı hâsdur *Basîrî* sözüm
Hiç dîvândan isti'ârem yok

Basîrî'nin şiirlerinde "aşk" konusu önemli bir yer tutar.

Aşk pîrinin nasihati varken nâsihin öğüdüyle 'cünûn' luğu terk edemeyeceğini söyleyen şâir:

Pend-i nâsîhla ne imkân kim kılâm terk-i cünûn
'Işk pîrinden benüm gûşumda pendüm variken

aşk dersinin tekrar edilmesiyle âkillerin 'mecnûn' olduğunu belirtir:

İder 'âkilleri mecnûn Basîrî
Kaçan kim 'ışk dersin ide tekrar

Bu durumundan dolayı halk arasında rüsva olmuştur:

'Işk içinde bulmuşam rüsvâ-yı halk efsâne hem
'Âkil aglar hâlûme derdünden u dîvâne hem

Kendisi dert hangâhında 'aşk pîri', âhı 'asa', yüreğinden akıttığı kanlı damlalar ise 'mercan tesbih'idir:

Pîr-i 'ışkam hânkâh-ı derdde âhum 'asâ
Hûn-ı dilden katreler tesbîh-i mercânüm durur

Zaten kendisi 'aşk ehli'dir:

Bu mukarrer ki cihânda her işün var ehli
'Işk ehlin sorarısan benüm ey yâr ehli

Gizli olan aşkını ise çektiği 'âh' ile ortaya çıkarmıştır:

Pinhân idi halka 'ışkum ammâ
Bir âhile gönlüm eyledi fâş

Ayrıca şâir 'nâsîh'tan kendisine aşkını terk etmesini söylemememesini ister:

Dime nâsîh bana kim kıl terk-i 'ışk
Pendle Mecnûn kaçan olur lebîb

Basîrî, Doğu edebiyatında âşıkın timsali olan Mecnûn ve Ferhâd ile kendisini mukayese etmiş ve âşıklık konusunda onlardan daha üstün olduğunu şiirlerinde ifade etmiştir:

Ey gönül ger Leyli görmek dilerisen yâri gör
Ger dilersen görmege Mecnûnı gel ben zârı gör

Taşlarla döğündügin Basîrî
Ferhâd görürse diye adaş

‘Işk içinde ‘âkil olurdu idüp terk-i cünûn
Ey Basîrî görse ger şeydâlıgun Mecnûn senün

Mecnûn egerçi pâdişeh-i mülk-i ‘ışk idi
Şimdi benüm yirinde şehinşâh-ı gam

Nitekim ‘defter-i ‘uşşâk’da Basîrî’nin hâlini gören ‘hattât-ı sun’ ’ onun adını sabitleştirirken Mecnûn’unkini oradan kazımıştır:

Defter-i ‘uşşâkda hâlüm görüp hattât-ı sun’
Adumı sebt eyledi Mecnûnun ismin itdi hek

Basîrî, yer yer sevgilinin kendisine ettiği eza ve cefayı da dile getirir:

Kamu agyâra yâr itdi terahhum
Bana ne yâr rahm eyler ne agyâr

Gâh cevrin çekerem ol sanemün geh sitemin
Yâr itdüğünü ben bî-dile agyâr itmez

Ne yürekle dilüm varur k’idem şerh
Okından çekdiğüm çok çok belâlar

Ancak Basîrî, sevgilinin bu eza ve cefalarını âdet hâline getirmiştir:

Biz anun derdine ‘âdet itmişüz
Başımız agrıtma billâh ey tabîb

Çünkü bunlar şâir için yazılmış birer lutuftur:

Geh cevr vü geh cefâ vü gehî zülm vü geh sitem
Çokdur keremlerün ben anun kankısın diyem

Basîrî’nin şiirlerinde tasavvufun da önemli bir yer tuttuğu görülmektedir:

Sürme-i ‘ayne’l-yakînden zâhidâ çek gözüne
Nûr-ı Hakkı görmek istersen gel ol dîdârı gör

Dost dîdârın Basîrî görmek istersen eger
Hvâb-ı gafletden basîret çeşmini uyarıgör

Dahı tasdî’ itmez oldı kesret-i renc-i humâr
Ey gönül meyhâne-i vahdet olalı meskenün

Ey Basîrî ger basîret ehliyisen gözün ac
Kim Toludur nûr-ı Hakdan mescid ü meyhâne hem

Şu gazel ise tamamen tasavvuf düşüncesi ile kaleme alınmıştır:

Bûm-ı meyüm k'ola bu vîrânile ülfetüm
 Sidre üzre âşiyân itmiş hümâ-yı himmetüm
 Yârdan özge bu gönlüm hânesinde kimse yok
 Şükr kim agyârdan hâlî olupdur halvetüm
 Halvet-i ins içre tenhâ sanma ey zâhid beni
 Kudsî vü rûhânîlerdür her gice hem-sohbetüm
 Ben fenâ meyhânesinün rindiyüm ey mugbeçe
 İdilecek hışt-ı serhum ile levh-i türbetüm
 Çûb-i rezden baña tâbût eyle ey pîr-i mugân
 Bâde-i 'ışk olıcak âhir nefesde şerbetüm
 Dergeh-i pîr-i mugândan kim sa'âdetkânîdür
 Ey Basîrî gitme kim bu bâbdandur devletüm

Basîrî'nin Türkçe şiirlerinde dikkati çeken önemli bir özellik ise yaşadığı dönemin yemek isimlerini içersine alan ve şâirin hangi yemekleri sevdiği hangilerini ise sevmediğini dile getiren iki gazelidir. (Bak. Gazel XLII ve XLIV)

Basîrî'nin şiirleri vezin, kafiye ve redif bakımından hemen hemen kusursuz, söyleyişi rahattır. Çağdaşı şâirlerin çoğunun mânâ üzerinde yaptıkları sanat oyunlarına Basîrî'de pek rastlanmaz (Çavuşoğlu, 1992: 105).

Latîfî, "Ömrünün çoğunu Osmanlı ülkesinde geçirdiği için şiir tarzında, Türkçe yazan Osmanlı şâirleri üslubunu benimse"diğini, "beğenilen güzel gazelleri ve makbul Farsça, Türkçe şiirleri" olduğunu belirtir (Latîfî, 1990: 128). Âlî, "Türkî ibârâtı zebân-ı vukû' didükleri ıstılâhâtı 'Acemliğine göre eyü zabt itmişdür" (İsen, 1994: 152) diyerek Osmanlı Türkçesini kullanmadaki maharetini över. Muhammed-i Kazvîni güzel şiir söylediğini kaydeder (Nevâî, 1323: 382; Kartal, 2000:)

Daha önceleri şiirlerini tezkire yazarlarının deyişiyle "Âcemâne" yazan Basîrî, Anadolu'da uzun süre kaldığı için adeta buralı olmuş, şiirlerini de Osmanlı şâirlerinin diliyle söylemiştir¹⁵. Bu durum Türkçe şiirleri okuduğu zaman açıkça görülmektedir. Başta Zâtî, Kandî ve Keşfî olmak üzere XVI. Asrın ilk çeyreğinde yaşamış olan şâirlerle görüşmüş ve dostluklar kurmuştur (Çavuşoğlu, 1992: 105). Ayrıca Osmanlı şâirleriyle aynı dili konuştuğu için onlarla arasında pek çok münazara ve muhavere geçmiştir (Sehî Bey, 1980: 202).

¹⁵ Gelibolulu Âlî, Basîrî'nin bu özelliğini şu şekilde beyan eder: *El-hak Türkî ibârâtı zebân-ı vukû' didükleri ıstılâhâtı Acemliğine göre eyü zabt imişdür* (İsen, 1994: 152). Latîfî ise bu konuda şöyle söyler: *Ömrünün çoğunu Osmanlı ülkesinde geçirdiği için şiir tarzında, Türkçe yazan Osmanlı şâirleri üslubunu benimsemiştir* (Latîfî, 1990: 128)

Kaynakça

- Âşık Çelebi; (1994) *Meşâ'irü's-şu'ara [İnceleme - Tenkitli Metin]* 2 Cilt, (Hr. Filiz Kılıç), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara [Basılmamış Doktora Tezi].
- Basîrî; *Türkçe Divan (Farsça Divan'ın sonunda)*, Süleymaniye Ktp. Âşır Efendi, Nu. 292.
- Beyânî, Mustafa bin Carullah; (1997), *Tezkiretü's-şuarâ*, (Hr. İbrahim Kutluk), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVIII. Dizi - Sa. 7, Ankara.
- Çavuşoğlu, Mehmed; (1976), "Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu'da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar", *Mehmed*
- Çavuşoğlu Armağanı, Ötügen Yayınevi, İstanbul, ss. 75-90.
- Çavuşoğlu, Mehmed; (1992), "Basîrî (ö. 941/1534-35)" mad., *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, C. 5, İstanbul, s. 105-6.
- Hasan Çelebi, Kınalı-zade; (1989), *Tezkiretü's-şuarâ*, (Hr. İbrahim Kutluk), Cilt: I, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVIII. Dizi - Sa. 41, Ankara.
- Hayyâmpûr, Doktor A.; (1368), *Ferheng-i Suhvenrân*, Du Cild, Çâp-hâne-i Fecr-i İslâm, Çâp-i Evvel, Tehrân.
- Itzkowitz, Norman; (1997), *Osmanlı İmparatorluğu ve İslâmî Gelenek*, Şûle Yayınları
- İsen, Mustafa; (1994), *Kühü'l-ahbâr'ın Tezkire Kısmı*, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını - Sayı: 93, Tezkireler Dizisi - Sayı: 2, Ankara.
- İsen, Mustafa; (1997), "Yürü Var Gel Araptan Ya Acemden", *Ötelerden Bir Ses Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler*, Akçağ Yayınları: 200, Kaynak Eserler: 34, Ankara, ss. 305-15.
- Kartal, Ahmet; (1999), *Osmanlı Medeniyetini Besleyen Kültür Merkezleri (XI. Asırdan XVI. Asrın Sonuna Kadar Türk Edebiyatı ve Fars Edebiyatının Münasebetleri)*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara [Basılmamış Doktora Tezi].
- Kartal, Ahmet; (2000), "Alî Şîr Nevâî'nin *Mecâlisü'n-nefâ'is* isimli Tezkiresi ve XVI. Asırda Yapılan Farsça İki Tercümesi", *Bilig*, Sayı: 13, Bahar, Ankara, ss. 21-65.
- Kâtib Çelebi; (trhs.), *Min-Kitâbi Keşfi'z-zunûn 'An-Esâmî'l-Kütübi ve'l-Funûn*, (Mukaddime: Âyetullâh el-Azmî, es-Seyyid Şehâbeddîn en-Necefi el-Meraşî), Beyrut-Lübnan [Şerefettin Yalçkaya ve Kılıslı Rifat Bilge tarafından hazırlanıp yayımlanan eserden ofset baskı].
- Kurnaz, Cemâl; (1999), *Türkiye - Orta Asya Edebî İlişkileri*, Akçağ Yayınları: 289, Kaynak Eserler: 75, Ankara.
- Latîfi; (1990), *Latîfî Tezkiresi*, (Hr. Mustafa İsen), Kültür Bakanlığı Yayınları: 1120, 1000 Temel Eser Dizisi: 149, Ankara.
- Nail Tuman; *Tuhfe-i Nâ'îli*, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi No. B. 870, Cilt: 1
- Nevâî, Mîr Nizâmeddîn Alî Şîr Nevâî; (1323), *Mecâlisü'n-nefâ'is*, (be-Sa'y u İhtimâm: Ali Aşgar Hikmet), Tehrân [Bu eserin 1-178. sayfaları Fahri-yi Heratî'nin, 179-409. sayfaları ise Kazvîni'nin *Mecâlisü'n-nefâ'is* tercümesini kapsamaktadır.].
- Nevâî, Alî Şîr Nevâî; (1960), *Mecâlisü'n-nefâ'is*, (Tayörlovç: Suyima Ganteva - Mesul Muharrir: Vohid Zahidov), Özbekistan SSR Fahlar Akademisi, Taşkent.
- Nevâyî, Alî Şîr Nevâyî; (1996), *Muhâkemetü'l-lugateyn [İki Dilin Muhakemesi]*, (Hr. F. Sema Barutçu Özönder), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 656, Ankara.
- Riyâzî; *Riyâzü's-şu'arâ*, Nuruosmaniye Kütüphanesi Nu. 3724.
- Sâmî, Şemszettin Sâmî; (1996), *Kâmâsu'l-a'lâm*, 6 Cilt, Tıkıbasım/facsimile, Kaşgar Neşriyat, Ankara
- Şehî Bey; (1980), *Tezkire "Heşt-Behişt"*, (Hr. Mustafa İsen), Tercüman 1001 Temel Eser: 152, İstanbul.
- Süreyyâ, Mehmed; (1311), *Süreyyâ, Sicill-i Osmânî*, 4 Cilt, Matbaa-i Âmire, İstanbul.

ŞİİRLER

I

Leyli-i zülfünden olalı bu sevdâlar bize
 Uydular Mecnûn gibi âhü-yı şahrâlar bize
 Nâle kıılır her nefes tağlar fiğânım işidüp
 Keff-i mevcile döğünür cümle deryâlar bize
 Düşde gördüm zülfünü oldum perişân 'âkıbet
 Gör ne te'sîr eyledi âhir bu ru'yâlar bize
 Yüzün örter benden ol mâhuñ bu zülf-i 'anberin
 Ne kara gün oldu ol zülf-i semen-sâlar bize
 Fitneden fâriğ yürürken ey Başîri âh kim
 Başladı başdan 'itâb ol çeşm-i shehlâlar bize

II

Senüñ derdünden ey şüh-ı cefâ-kâr
 Belâ bu kim ne sağam ben ne bîmâr
 Ne gül kalur bu gülşende ne gönçe
 Gerek sen gönlün açuk tut gerek tar
 Şabâ bu reşkden kim öpdüm izin
 Özün yirden yire ursa yiri var
 Kamu agyâra yâr itdi terahhüm
 Baña ne yâr rahm eyler ne agyâr
 İder 'âkılleri Mecnûn Başîri
 Kaçan kim 'ışk dersin ide tekrâr

III

Var mı bir nâle ki gamdan dili bîmâr itmez
 N'ideyüm n'eyleyeyüm âh saña kâr itmez
 Nağd-i cân aldı dehânuñ ider inkâr baña
 Ne kadar yalvaruram zerrece ikrâr itmez
 Gâh cevrin çekerem ol şanemüñ geh sitemin
 Yâr itdügini ben bi-dile agyâr itmez
 Gösterürdüm nic'olur şive-i erbâb-ı vefâ
 N'eyleyem tâli'-i dün yârı baña yâr itmez

Var mı bir dem ki Başîri gözünü girye ilen
 La'l-i-nâbuñ hevesiyle güher-bâr itmez

IV

Koparduñ hañt u hâlünden belâlar
 Nicesi olmasunlar mübtelâlar
 Hemân cân kaldı gitdi sabr u tâkat
 Ayında ol karagözler elalar
 Ne yürekle dilüm varur k'idem şerh
 Okından çekdigüm çok çok belâlar
 Çıkarsa göklere âh u fiğânım
 Felek taşına âvâze şalalar
 Eger cevri buyısa cânıla dil
 Başîri şanma kim saña çalalar

V

Çande varam sâye-i serv-bülendüm variken
 Kime kul olam senüñ gibi efendüm variken
 Şerh-i derd-ı 'ışk âhir kime taqrîr eyleyem
 Bir gönül adlu muşâhib-i derd-mendüm variken
 Ey perî mekr-i rakîb-i div-siretden ne gam
 Hâl-i ruhsâruñ gibi odda sipendüm variken
 Pend-i nâşihla ne imkân kim kılam terk-i cünün
 'ışk pirinden benüm güşumda pendüm variken
 Baña kurtulmak perişânlıktan olmışdur muhâl
 Turra-i cânân gibi boynumda bendüm variken
 Gülşen-i 'âlemde hergiz egmeyem bir serve baş
 Ey Başîri kâmet-ı serv-bülendüm variken

VI

Hem-nefes olalı cân nâle vü efgânlar ile
 Mümdur yanmaga dil şem'-i şebistânlar ile
 Serv-i sâmân nedurur künc-i harâbâtda kim
 Hüşdurur sohbetimiz bi-ser ü sâmânlar ile

Bız semen çıhrelereñ hadle hañın görelüm
 Bağbân egleni tursun gül ü reyhanlar ile
 Cümle-ı halk-ı cihân derdine dermân ister
 Bız Hudâdan dilerüz derd bi-dermânlar ile
 Sen şalın nâzile biz dide vü dil dürcin açup
 La'lile dür şaçalum yoluña dermânlar ile
 Ey Basiri n'iderüz dañı selâmet yaķasın
 Çün melâmet yürürüz çâk-i giribânlar ile

VII

Ey gönül ger Leyli görmek dilerseñ yâri gör
 Ger dilerseñ görmege Mecñünü gel ben zârı gör
 Serv-ı ra'nâ gerçi çok gördüñ veli gel ey şabâ
 Nâz gül-zârında bitmiş ol kad u refârı gör
 Gözlerüñ bîmâridur la'lüñden umar dil şifâ
 Ey Mesîham bir nefes luţfile gel bîmârı gör
 Hâr u gül görmek dilersen bir arada ey şabâ
 Hiç varma gülşene gel yârile aġyârı gör
 İstemezseñ ey gönül kim çâk ola ten cübbesi
 Yakañı hicrân elinden vaşlile kırtarı gör
 Sürme-i 'ayne'l-yakînden zâhidâ çek gözüne
 Nür-ı Haķķı görmek isterseñ gel ol didârı gör
 Döst didârın Basiri görmek isterseñ eger
 H'âb-ı ġafletden başıret çeşmini uyarı gör

VIII

Kirpigüñ ucından ey zibâ habib
 İgne yimiş ite dönmişdür rakib
 Biz anuñ derdine 'âdet itmişüz
 Başımız aġrıma billâh ey tañib
 Gül yüzünden ayru tar olmuş yiri
 Vechi var feryâd iderse 'andelib
 Dime nâşih baña kim kıl terk-i 'ışķ
 Pendle Mecñün kaçan olur lebib
 Gel Başiriden işitgil bir nefes
 Andan ön kim diyeler miskin ġarib

IX

Bir yaña ta'n-ı rakib u bir yaña cevrüñ senüñ
 Dâd elinden döstuñ feryâd elinden düşmenüñ
 N'eyleyem ben hil'at-i sincâb geyüp döstar
 Kim baña hâkisteri sincâb olupdur külhanuñ
 Rüşen iden külbe-ı ahzânımı âhum yeter
 Zerrece gözüme görünmez ziyâsı revzenüñ
 Seng-i hârâdur senüñ sineñde olan dil veli
 Bu 'acâyib hâl kim rûh-ı muşavverdür tenüñ
 Dañı tasdi' itmez oldı keşret-i renc-i humâr
 Ey gönül meyhâne-i vahdet olalı meskenüñ
 'Işk içinde 'âkıl olurdu idüp terk-ı cünün
 Ey Basiri görse ger şeydâlıġuñ Mecñün senüñ

X

Bilürmen çihremüñ rengin çemende za'ferân görgeç
 Gözümdin sanuram düşmişdürür her yerde kan görgeç
 Kararur gözlerüm başuma sevdâlar çakar her dem
 Perişân kâkülüñ zülfüñ kemendin nâġehân görgeç
 Çenârından çeker el servden ümid kat' eyler
 Boyuñ refârın ey serv-ı hırâmân bağbân görgeç
 Senüñ şemşirüñ üzre cân vırürse yok 'aceb gönülüm
 Bilürsün kim n'olur hâli susuz âb-ı revân görgeç
 Basiri yüzüne karşı gönül ahvâlini söyler
 'Aceb mı söylese divâne mâh-ı âsumân görgeç

XI

Geh cevr ü geh cefâ vü gehi zülm ü geh sitem
 Çoķdur keremlerüñ ben anuñ kañķısın diyem
 Mülk-i vücüd gözüme tar oldı ey refik
 Göster baña ki kanda durur vâdi-yi 'adem
 Dirlik muhâldür baña 'âlem içinde kım
 Gerdün-ı dün içürdi baña em yirine sem
 Mecñün egerçi pâdişeh-i mülk-i 'ışķ idi
 Şimdi benüm yirinde şehişâh-ı ġam

Divân yakar Basîri yazılırsa bu gazel
Yâ Rab bu şi'ri kande idem şoñıcı raşam

XII

Gül eger buyısa baña gül- 'izârum gül yiter¹⁶
'Ârife bir gül yiterse baña yarım gül yiter
Sen temâşâ-yı gül it baña gözümden düşdı ki
Kaatre kaatre kan yaşum ey gül- 'izârum gül yiter
Lâle-zârı n'eylerem gülşen gülinden isterem
Açılan bâğ-ı ruğundan lâle-zârum gül yiter
Hiç meyl itmez gönül nahle ey bâğbân
Yüri gül-zârûñ saña baña nigârum gül yiter
Ey Basîri n'eylerem pür-gül kenâr u dâmenı
Kim tolu hün-ı ciger bîrle kenârum gül yiter

XIII

İki sûret hübdur Hağdan baña olsa nasib
Ol mehûñ yüzini gormek görmemek rûy-ı rakîb
Hâl-i müşğîn 'ârız-ı kâfurun üzre şanasın
Hindu-yı miskindirur kim Rûma düşmişdür garib
İtmegil zâyî' baña sen yok yire dermânûñı
Dermend-i 'ışka dermân mı bulunur ey tabib
Pür degül bülbül-i tende kım güli vasf itmege
Başdan ayağa zebân olmuş çemende 'andelib
Ey Basîri ser-be-ser hâkister olur kıyânât
'Âleme ger düşse âhuñ âteşinden bir lehîb

XIV

Dil zebûn u leşker-i gam bî-'aded
Yâ İlähe'l-'âlemin senden meded
Muşhaf-ı hüsn içre qaddı bîr elif
Ol elif üzre mu'anber kaşı med
Serv-qadler gerçı çok durur veli
Saña boydaş olamaz bîr serv-qad
Yıkmasun diyü cihânı seyl-ı eşk
Kırpıgüm her yañadan bağladı sed

Diñle bîr dem mâcerâ-yı eşkümü
Kapuña sayıl gelüpdür itme red

Tâ dehânuñdan ıñtıdüm bir nefes
Hızr gibi bulmuşam 'ömr-i ebed
Hil 'at-ı şâhiye baş indirmezem
Ey Başîri neme yitmez bir nemed

XV

Bu mukarrer ki cihânda her işüñ var ehli
'İşk ehlin sorarısañ benüm ey yâr ehli
Sinesin keff-ı terâzû gibi taşlarla döge
Görse ey Yûsuf -ı Mısrî seni bâzâr ehli
Görseler âteş-i âhum şererin mahşerde
Tamunuñ odına ısına kamu nâr ehli

'Ârı bîr yaña koyup 'ışkuña uydum şanma
Ya'ni kim 'aşık-ı şeydâ olamaz 'âr ehli
Ey Basîri göricek zülfine tolaşduğun
Bağlaya hîdmetüñe bel kamu zünnâr ehli

XVI

Ey beni mihr ü vefâ bıgı ferâmüş eyleyen
Nâlemi işitmeyüp gayruñ sözün güş eyleyen
Sâğar-ı çeşmümden içdükce cıger kanın direm
'İşkuña ey gayr ile her dem kâdeh nüş eyleyen
Hızr gibi 'âlem içinde bulur 'ömr-i ebed
Bir gice sen sîmber mâhî der-âğüş eyleyen
Cübbesini sabrımuñ derdile şad-çâk eyledi
Sen semen-ruhsâreyi serv-i kabâ püş eyleyen
Ey Başîri 'âlemi garķ itdi ser-tâ-ser meger
Dil tenürından yaşuñ üfânıdur cüş eyleyen

XVII

Kırpıgüñ sıhr okıdur ebrûlaruñdur yay aña
Bîr benüm gibi belâ-keş ugrarısâ vay aña
Bu ne ruhsâr-ı dıl-ârâ olur ey sulţân-ı hüsn
Kim felekte reşk ider mihr-i cihân-ârây aña
Nâle itse 'aşık-ı dıl-ğaste derdüñden senüñ
Hâk budur kim bir nefes hem-dem olamaz nây aña

16 Bu beyit Latîfî Tezkiresi'nde şu şekilde geçmektedir (Latîfî, 1990. 129)
Gerçı kım dırlar cihânda 'ârife bir gül yiter
'Ârife bir gül yiterse baña yârüm gül yiter

Ol kamer-ruḥ olmadıysa Yûsuf-ı Mısr-cemâl
Bes ne yüzden secde eylerler günile ay aña

Hâzır olmazsa Başıri ḥāk-i pāk itdükce baḥş
Billâh ey çok sevdüğüm andan kıyasın hây aña

XVIII

Hâr-ı gamdan ol ki şad-çāk oldı dâmenüm durur
Ol kı çâkin kimsene dikmez giribânım durur

Meyl iderse baña n'ola her peri-ruḥsâr kim
Dâğ yir yir sinede mühr-i Süleymânım durur

Pir-i 'ışkâm ḥânkâh-ı derdde âhum 'aşâ
Hün-ı dilden kaçreler tesbîḥ-i mercânım durur

Ol siyeh-çeşmüñ cefâsıdır baña 'ayn-ı vefâ
Kaḥrı anuñ maḥz-ı lutf u derd-i dimâgım durur

Ruḥlarında ḥâlile zülfüñ perişân olduğı
Ey Başıri şüret-i ḥâl-i perişânım durur

XIX

Vaşlıñıla tâli'um bir laḥza firüz olmadı
Geldi nev-rüz u şeb-i hicrânımız rüz olmadı

Her kişi 'ayş u tarabda ben gam u endühda
Ḥalka nev-rüz oldı ammâ baña nev-rüz olmadı

Dide-i giryânım ol çâbük-süvâri göricek
Ol kadar ağladı meydânında kim toz olmadı

Çekdiler şâm-ı gamuñda âh 'aşıklar veli
Şu'le-i âhum bigi biri şeb-efrüz olmadı

Bezm-i miḥnetde Başıri âh-ı ateş-bârla
Şem' gibi şükr kim bir laḥza bi-süz olmadı

XX

Ben seni mülk-i dile şeh bilürem şâh bilür
Yüzüñe mâh direm yigiregin Allâh bilür

Gün yüzüñ mâhiyyetin ben ne bilem ây kim
Gün yüzüñ mâhiyyetin mihr bilür mâh bilür

Gelsün iki gözümüñ birini mesken kılsun
Her kişi k'ol şanemüñ işigine râh bilür

Dür senden yine ey rûḥu revân ḥaste göñül
Gâh bilmez özini derdüñile gâh bilür

Ey Başıri ne bilür sözüñi her gâfil kim
Ehl-i tahkik sözün merdüm-i âgâh bilür

XXI

Ḥalka çihân gülistân gülzâr baña zindân
İl gonce gibi ḥandân ben ebr gibi giryân

Her kaçre kaçre kan kim dökildi çeşm-i terden
Erbâb-ı 'ışka oldı tesbîḥ-i la'l u mercân

Gizler kemân kaşından müjgân oğın benümçün
Kâfir gözüñe kı yâ Rab n'itdüm a müsilmân

Geyüp kabâ-yı gülgün ey serv-kad şalınsañ
Kalmazdı halk içinde çāk olmaduk giribân

Bır büseye habîbüm cân almağ eylemiş narḥ
Ta'cil it Başıri kim tiz olur peşimân

XXII

Lebüñi tâb-ı mey-i nâbıla gülgün itdün
Yine ey gonce-dehen yüzüñi hün itdün

Uyarup nergisüñi ḥ'âbumı gözden alduñ
Getürüp râ kaşuñı kâmetümi nün itdün

Leb-i Şirîñile 'aşıkları itdün Ferhâd
Leyli-yi zülfile 'âkılleri Mecnün itdün

Çeşm-i ser-mestüñi biñ ñaz u kirişmeyle yine
Fitne ḥ'âbından uyarduñ beni meftün itdün

Şalduñ od ḥirmen-i şabrına Basirîñüñ âh
Ey yüzi lâle lıbâsuñı çü gülgün itdün

XXIII

Çarḥdur çeşmümü kılan pür-âb
Göreyin döne döne ola ḥarâb

Ser-i küyüñdurur baña mescid
Ayağın izidür baña miḥrâb

Seni görmek düşümde mümkün idi
N'eyleyem kim gözüme gelmez ḥ'âb

Görmege irtifâ'ını yüzüñüñ
Çeşmüm olmış bi'aynih usturlâb

Güle düşdı gönül lebün göricek
Ne müferrih şarâb olur bu şarâb
Kandan olmuş Basîri müjgânun
Pâre pâre cigerle şiğ u kebâb

XXIV

Didiyise boyuña zibâ nihâl
Toğrıya ey serv-kad yokdur zevâl
Zülf yüzüñde cemâlün cimidür
Hâl-i müşgin nokta-i cim-i cemâl
Çine kaşun server oldı Hinde zülf
Rûma yüzün husrev oldı Şâma hâl
Geçdi 'ömrüm zülf ü yüzüñden ırak
Âh eger böyle giçerse mâh u sâl

Ey Basîri dağ nesne fikr it
Kim gazel dimeyle şayd olmaz gazâl

XXV

Hâlî olmaz derd ü miñnetden bu gönlüm meskeni
Tafrı güyâ kim belâyıçün yaratmışdur meni
Hâne-i derd u belâdur 'ışk şehrinde tenüm
Gözlerüm her yañadan olmuşdur anuñ revzeni
Sine-i süzânüm içinde vağan dutan gönül
Beñzer ol divâneye kim mesken itmiş gülhanı
Zahmını şemşirüñün demek diler dil döstüm
K'âteş-i âhiyile peykândan itmiş süzeni
Ey Basîri rüz-i 'ömrüm âh u zârile giçer
Rûzgârum ger bunuñ gibi giçerse vâ beni

XXVI

Ten-i za'if senün yârum armağânumdur
Kim anda nâme-i sencide üstüñvânımdur
Tenür-ı âteş-i gam ola sine-i süzân
Anuñ içindeki od şu'lesi zebânımdur
Kımesne bilmeyiser za'f u nâ-tüvânlükden
Ki ben miyüm yire düşmiş yahüd nişânımdur
Fiğân enis şeb ü rüz vü nâle hem-nefesem
Elem müşâhib u gam-ı yâr mihribânımdur
Bu eşk-i simile oldum Basîriyâ harâb
Gözüm qarası mihek-hânesi dükkânımdur

XXVII

Görmedün âh yüzi lâlemizi
Dilber-i 'anberin külâlemizi
İçmezüz şişe-i felekden mey
Ger melâl eylese piyâlemizi

Da'va-yı kan ider gönül güzele
Bir güzel kul idün havâlemizi

O şanem zir ü bemm terâne şanur
İşidürse fiğân u nâlemizi

Ey Basîri o kara yüzlü rakib
Alile ala gözi alamızı

XXVIII

Bizümile ışün cefâ efendi
Âdem mi döyer buña efendi

Sen baña ne deñlü kim sögersin
Ben saña kılam du'â efendi

Senden niçesi vefâ uma dil
Çün 'ömrde yok vefâ efendi

İkbâl virürdi el ger itsem
Sen servle merhabâ efendi

Rahm eyle Basîri kuluña kim
Oldı saña mübtelâ efendi

XXIX

N'eyleyem kim vişâle çârem yok
Gün yüzün görmege sitârem yok

Da'f-ı hicrün beni zebün itdi
Şimdi ölmekden özge çârem yok

Dimegil aglama kı sencileyin
Sine içinde seng-i hârem yok

Ey ki dersin nezzâre kıl yüzine
Âh kim tâkat-ı nezzârem yok

Ma'nâ-yı hâşdur Basîri sözüüm
Hiç divândan ıstî'ârem yok

XXX

Baňa zekât-ı hüsnüñ bir büse kı l revâne
 Hıyar ıt begüm kümeýt sen ben bir nâ-tüvâne
 Pervâne olmağ ıster dil meclisinde tâ kim
 Süz-i derün diyeseñ şem'a yana yana
 Cevr ü sıtemde da'vâ itdi sentüñle ammâ
 Gördi kı başa çıkmaz uydı saña zamâne
 Yanmış za'if cismüm itlere vırın çünkim
 Meyl eylemez bilürsın seg yanmış üstüñhâne
 Muñnb terâneyi ko kim bezm-i gamda her dem
 Dıvâne hay u hüyi yeter baňa terâne
 Ta'lim-hâne oldı sineñ senüñ Basiri
 Üstündeki döğünler cevır okına nişâne

XXXI

'İşk içinde bulmuşam rüsvâ-yı halk efsâne hem
 'Âkil aglar hâlüme derdüñden ü divâne hem
 Gâh nâle gâh süz oldı ışüm 'uşşak ara
 Şükr kim derdüñ bılın bulbul men ü pervâne hem
 Kalmadı bir yer kim anda râhat olam bir nefes
 Tar olupdur başuma kâşâne vü virâne hem
 Aşıyan-ı hânkâhuma murg-ı dil meyl eylemez
 Zâhidüñ tesbihi çünkim dâm buldı dâne hem
 Ey Basiri ger basiret ehliyeseñ gözün ac
 Kim toludur nür-ı Hağdan mescid ü meyhâne hem

XXXII

Büm-ı meyüm k'ola bu virânele ülfetüm
 Sidre üzre aşıyan itmiş hümâ-yı hımmetüm
 Yârdan özge bu göñlüm hânesinde kimse yok
 Şükr kim ağıyardan hâli olupdur halvetüm
 Halvet-ı ins içre tenhâ şanma ey zâhid beni
 Kudsi vü ruhânilerdür her gice hem-şoñbetüm
 Ben fenâ meyhânesinüñ rindiyüm ey muğbeçe
 İdilecek hışt-ı serğum ile levh-i türbetüm
 Çüb-i rezden baňa tâbüt eyle ey pır-i muğân
 Bâde-ı 'ışk olıcağ âhir nefesde şerbetüm
 Dergeh-i pır-i muğandan kim sa'adetkânidür
 Ey Basiri gitme kim bu bâbdandur devletüm

XXXIII

Görmegiçün nür-ı Hakkı döst simâsında ben
 Sâkın oldum küy-ı yârüñ Tür-ı sinâsında ben
 Sevdigümden ayrı Firdevsı baňa 'arz itse Hak
 Turmazam mañbübsuz Firdevs-i a'lâsında ben
 Âhu gözlüm fırvatüñden olmuşam Mecnün gibi
 Leyli-yı zülfüñ ucından 'ışk şahrâsında ben
 Nicesı terk eyleyem ol la'l-ı leb zıkrını kim
 Cân-ı şirin bulmuşam la'l-ı şeker-hâsında ben
 Ey Basiri tañ mıdur divâne olsam şımdı kim
 Yıllar olmuşdur yilerüm zülf-ı sevdâsında ben

XXXIV

Yüz yire kor öñüñe ta'zım içün mıhr-ı felek
 Mülk-ı hüsnê husrev olduñ begligüñ var ey melek
 Küyuñüñ her sengine yüz sürdigüm 'ayb itme kim
 Yüzüm altundur nıgârâ seng-i küyuñdur mihek
 Yüz çevirse benden ol hürşid-ruh senden degül
 Gerdiş-ı devr-i kamerdendür şikâyet ey felek
 Defter-ı 'uşşakda hâlüm görüp hañtât-ı sun'
 Adumı şebt eyledi Mecnünüñ ismin itdi hek
 Ey Basiri husrevüñ şirin lebi 'uşşakdan
 Aldı cânlar nakdını bir büse halvâlık gerek

XXXV

Hem-dem kımüñle olurdu ger ney olmasa
 Göñlüm neyile eglenüridi mey olmasa
 Hicr olmasa visâl de olmazdı gâlibâ
 Olur mıdı bahâr cihânda dey olmasa
 Küyına varmasam baňa dirlik muhâldür
 Mecnün olurdı seyr-gehi ger hay olmasa
 Bağrı delindi gâh figân u dağı nefir
 Neyidi bu deñlü nâle eger dil-ı ney olmasa
 Hüsnüñ kitabını ıderdi Basiri şerh
 Tumâr-ı 'ömr bir niçe müddet tay olmasa

XXXVI

'Âşıklar içinde olmuşam fâş
 Mecnûnıla kan yalaşma kardaş
 Yollar basıcı harâmilerdür
 Her yañadan ol gözile ol çaş
 Her kim baña gönderürse mektûb
 'Unvânına yaza rınd ü kallâş
 Pinhân ıdı halka 'ışkum ammâ
 Bir âhile gönlüm eyledi fâş
 Taşlarla döğündügin Başîri
 Ferhâd görürse diye adaş

XXXVII

Her gazel kim dinilir ol yüz ü göz ü kaşıçun
 Nakş-ı la'lüñ döstlar ol dilber-i nakkâşıçun
 Dil yaradur yoldaşdur yanuñdan eksük itme kim
 Cân virür cânâ senüñ tigün yarar yoldaşıçun
 Kâşki bir taş olaydı başumuz yoluñda kim
 Hasret iltür başumuz yoluñdaki her taşıçun
 Ben kımem kım hâk-ı pâyüñ idem efser başuma
 Tâc-ı devletdür kaçan zibâ gelür her başıçun
 Ger Başîri itlerüñ öñünde olsa tañ degül
 Bu mukarrer cân virür kardaş olan kardaşıçun

XXXVIII

Çihre-ı zerd üzre eşk-ı hün nişâr itsem gerek
 Za'ferânzârını her dem lâle-zâr itsem gerek
 Toldurup hün-ı cıgerle gözlerüm peymânesin
 Bir ikı sâgar içüp def'-i humâr itsem gerek
 Âh idüp şabr u karârı cân u dilden her nefes
 Ol habîbüñ zülfi gibi târ u mâr itsem gerek
 Ol hümânuñ şaydına dil murğunu göndermişem
 Peşseyile ya'ni 'ankâyı şıkâr itsem gerek
 Görmesün agyâr gözi diyü mıhrüñ yüzini
 Cismümü hâk eyleyüp andan gubâr itsem gerek
 áonca öykinmek dilersin gül-'ızraüñ agzına
 Gülsitâni gonçenüñ başına tar itsem gerek
 Ey Başîri tagıdup şabr u karârı derdile
 Nâle idüp cümle halkı bî-karâr itsem gerek

XXXIX

Ger bılem kım 'azm benden yañadur tirüñ senuñ
 Çeşmümü idem o dem ey döst zih girüñ senüñ
 Câvidâni cân bilür tigünle ölen güyiyâ
 Çeşme-ı hayvândan içmiş şuyı şemşirüñ senüñ
 Ger şıkârüñde bulınsa âhu-yı Çin ey perı
 Göz karardup cân atar olmağa nañcirüñ senüñ
 Lâle ruhsârında olan hâl gıbi ey göñül
 Ol Halil-i cân u dil od eyledi yırüñ senüñ
 Sübhâşı şeyhüñ egerçı dâneyle dâmdur
 Ey dil-ı divâne tesbih oldı zencirüñ senüñ
 Her tarafdan çeşm-i 'âşık ıder saña nazâr
 Yüzüñ üzre halka-ı zülfüñ girihgirüñ senüñ
 Hiç elden komaz olmuşsın tarik-i meykede
 Ey Başîri böyle mi gösterdi yol pirüñ senüñ

XL

Ruğ u zülfünden ayru ey şeker-leb
 Berâber oldı baña rüzile şeb
 Lebi yâdına ey sâki-ı meclis
 Baña bir niçe sâgardur lebâleb
 Çü münkirsın mey-i sâfiye süfi
 Bızümle eyleme da'vâ-yı meşreb
 Dür-ı güşuñ gören ey meh-cebin dir
 Güneşden yaña toğmuşdur bu kevkeb
 Devât-ı çinidür çeşm-ı Basîri
 Hayâli hâlñüñ anda mürekkeb

XLI

Ehl-ı ma'âni didiler itdukce ol mâha nazâr
 Lâm-ı mutavvel zulfine agzına mîm-i muhtasar
 Rüşen ne yuzden olmasun merd-ı cihân dıl-hânesı
 Kim nâveki zağmı anuñ her yañadan revzen açar
 Gün yüzlülerden dür olup ben dideden kevkeb dokem
 Gök karşuma geçmiş benüm her gece bir yanı kuçar

Çeşmüñdürür 'ayn-ı belâ zülfüñdürür lâm-ı elem
Kaşuñdurur nün-ı güneş ağzuñdurur mim-i kamer

Miskin Başiri ıy ne yirde baş kutara kim
Zülfüñ ucından her taraf başına gavğalar kıpar

XLII

Çalye koķusu nesim-i rüh-perverdür baña
Şalmanuñ her yaprağı berg-i gül-i terdür baña

Kef geçerem ger kavurma gelmezise sofraya
Yaħni ger iriřmeŝe ölmek muķarrerdür baña

Şalmanuñ her biri şıfr oldu vü mâhiçe elin
Yufķa evrâķ-ı hisâb u sofrâ defterdür baña

Şunduğumca şekkeri pâlûdeye her dem direm
Men midür men kim bugün vaslûñ müyesser-
dür baña

Dımeğil baña Başiri var mıdurur iştihân
Çün gelüñüñ âyeti Hirede ezberdür baña

XLIII

Dem-be-dem hün-ı ciğerdür içdigüm tolu saña
Gözlicrüm câmı tolubdur döstüm yâhü saña

Mâhuñ ol yüzi mı var kim öyküne ruhsârûña
Âfitâbuñ câni mı var kim gele karşu saña

İtmişem Mecnün gibi kühile şahrâyı vâtan
Tâ giriftâr olmışam ey gözleri âhü saña

Ol nigârüñ zülfine öykünmek imıŝ 'âdetüñ
Var öğün 'âlemede ey 'anber kalursa bû saña

Âhü-yi çeşmine bir dağı Başiri uyma gel
Kim neler itmişdürür bilmezsuñ ol âhü saña

XLIV

Bulğur aşını sevmezem Tañrum aña irgürmesün
Dâne bırıncüñ kıliyam şürbâyı gözüm görmesün

Ben kıyenuñ derviřiyem hem şalmanuñ üftâdesi
Bumbâr iñen şalınmasun börek iñen üfürmesün

Deñ kim kesilsün dânededen ol riřteye yoħsa bu dem
Bir pâre yir iken dağı ol arada oturmasun

Pâlûdeyi miskin şanup didüm aña esrârımı
Bâdâm dilile dimiş servüm gitsün tırmasun

Miskin Başiri göñlüni mantuya me'vâ eyledi
Yâ Rab kelem şorbasınıgösterme k'anı görmesün

XLV

(Kaside)

Leşker-gehüñdürür felek encüm saña sıpâh
Meh bir kıluñdurur geyer altunlu şeb-külâh

Tâķ-ı sarâyüñ üzre güneş câm-ı zer nigâr
Ordu-yı kadruñ üzre felek kuħlı bârgâh

Kerrübiler çıkara göğüñ iki gözünü
Ger mihr göziyle saña itmeye nigâh

Çarķ üzre görinen giceler kehkeşân degül
Gerdün-serâni seyr ıdeyin dıyü kıldı râh

Medhüñde iñen okıdı bir derd-mend-ı 'ışķ
Bu matla'ı vü eyledi biñ dürlü âh u vâh

Ölsem saçuñ hevâsile ey 'izâr-ı mâh
Şem'-i sıyah olur başum ucında düd-ı âh

Ben pâdişâh-ı memleket-i derd ü mihnetüm
Âhum livâ vü tabl figân u yaşum sipâh

Sevmek seni günâhise ey serv-ı nâzenin
Öldür beni ki çokdurur bende bu günâh

Rahm eyle ben kıluña iñen zulm itme kim
Nâgâh vâķıf ola şehinşâh-ı 'izz ü câh

İskender-ı zamâne vü Keyhüsrev-ı zamân
Şâh-ı sıpihr-mertebe Sultân Selimşâh

Şâdiķdurur ıderse kerem da'visini kim
Bu ma'niye du-dest-i zer-efşanıdur güvâh

Peykânımı iderdi zebân tır-i medhine
Bir kez göz ucıyla aña eylese nigâh

Kularuñ üsküfin güne teşbih eyledüm
Fî'l-hâl germ olup göge atdı güneş külâh

Bir pâdişâh-ı çarķ-mekâsın ki şâhlar
Nâmuñ iřitseler kamu kırlar yire hayah

Elburz kühına güzer eylerse leşkerüñ
Eyerler anı sümm-i sütürile şâh-râh

Ey âfitâb-ı devlet vey säye-i Hudâ
Ey Hâtem-ı zamâne vey şâh-ı din-penâh

Çeşm-i 'inâyetile Başîri kuluña bak
Kim hâli zülf gibi perişandır vü tebâh

Çarhuñ 'arûsî tâbînuñ altunlular geye
Tâ kım öñüñde âyîneler ola mihr ü mâh

'Ömrüñ libâsın itmeye püşide rüzgâr
Devlet kemer hemişe sa'âdet saña külâh

XLVI

Ey muhîṭ-i 'ulüm kım maḥzâ
Kaṭredür 'ilmüñüz kaṭında deñiz
Didirñüz virelüm saña şadaka
Va'deden ğayrı nesne virmedüñüz

XLVII

Tiğ-i cefâyile yüregüm pâre eyledüñ
Bir yare bitmeden daḫi bir yare eyledüñ

Yâ Rab kara beñi bigi ol mâhpârenüñ
Baḫtum sitâresini n'çün kara eyledüñ

Gül-gün kabâ geyüp yine ey serv gül gibi
Sabrum yaqasını yine şad-pâre eyledüñ

Derdine çâre yok dirimişsın bu zâr için
Daḫi ne çâre kim beni biçâre eyledüñ

Yüzdür âfitâb Başîri ne vechile
Mihr-i sipihr adını ruşsâre eyledüñ

XLVIII

Ol iki sermest gözler 'ârız-ı dıldârda¹⁷
İki nergisdür açılmış küşe-i gülzârda

Çekme zahmet ey bizüm virânemizde gül diken
Kim bu mihnet-hânda gül daḫi bitmez hârde

Buldum ey Türk-i haṭâyî her kılında zülfüñüñ
Her ne keyfiyyet kı çonmuş nâfe-i Tâtârda

Baş kaldurur gözün nâz uykusundan bır nefes
Gerçi dirler ḥ'âb olmaz merdüm-i bîmârda

Dılde bitmiş cân bıgı ḥattı ḫayâli dilberün
Ey Başîri gerçi hergiz bize bitmez nârda

XLIX

Zîrek Oğlına şâ'ırüñ birisi
Medh iletirdi çü devlete irdi
Ger şoransañ ne virdi câyizesin
Luṭflar itdi va'deler virdi

L

Kim ki bîmâr-ḫâneye gırdı
Eceli geldi kabz-ı rûh itdi
Çünkü içdi nasûhi şerbetini
Şihhata tevbe-i naşûh itdi

LI

Hicrden gözlerüm kara deñizüñ
'Aynıdır lik yaşı beñzemesün

LII

(Matla)

Manşib-ı ḫüsnin dirig eyler bu ben üftâdeden
Dilberüm bî-raḫmrek olmuş Mü'eyyed-zâdeden

LIII

Köfte ger bengüñ deḫânında
Ṭoblardur boğaz hisârında¹⁸

LIV

Bize leymunle turunc gerek
Ne taşağum durur agac çavunu

LV

(Matla)

Derzioglı gök durur cân pâresi
Döne döne olmaşam âvâresi

¹⁷ Bu beyit Latîfî Tezkire'sinde şu şekilde geçmektedir (Latîfî, 1990: 129):
Şol iki maḥmûr gözler çihre-ı dıldârda
İki nergisdüraçılmış küşe-i gül-zârda

¹⁸ Bu beyit Heşt-bihiş'te şu şekilde geçmektedir (Sehî Bey, 1980: 202):
Kofteler bengler deḫânında
Ṭoblardur bogaz hisârında

Basîrî'nin Diğer Şiirleri

'Aşıkların âh o Mesihâ-dem öldürür
 Bu âdem öldürür ki Mesih âdem oldurur¹⁹
 Zihî merâsim-i cüduñ mürebbi-yi fuzalâ
 Levâyih-ı himemûñ old-ı feyz-ı ehl-i huzûr²⁰

GAZEL

Şol nâzenin ki dil-i zârın âşinâdır aña
 Belâyı gör ki güzeller de mübtelâdır aña
 Yaқыp yıkarsa dil ü cânım i'tirâz edemem
 Ne söyleyim biri kırbân biri fedâdır aña
 Sezâ mı bâğda gülgeşte-i nâ-sezâlar ile
 Ne tañ ederse bed-endişler sezâdır aña
 Tabî'atı katı nâzından ol şeh-i hüsnüñ
 Şıkâyet eyleyemem cevren cefâdır aña
 Hikâyet etme baña hür-ı 'aynı ey vâ'ız
 Ki döst teşnesiyem rağbetim añadır aña
 Füsûn u ganc u êalâl u girişme vü şüh
 Bütün benim de var eksik hemin vefâdır aña
 Ne dem ki eyleye tertîb bezm-i sağ u tarab
 Nevâ-tırâz Basîrî-ı bi-nevâdir aña²¹

GAZEL

'Ârifeye devletden istigñâ gibi devlet mi var
 Terk-i lezzât-ı cihân etmek kadar lezzet mi var
 Şâh-ı âli-câhdan derviş-i hâtır-rişe dek
 Kimseye taht-ı serây-ı dehrde râhat mı var
 'Aşk-ı hüsn-i pâk ezelden hâşlar maşşûsudur
 Yoksa 'âmillerde heyhât öyle hâşiyet mi var
 Lezzât irâş eyleneñr âmîzeş-ı enba'-ı dehr
 'Âkile 'uzlet gibi sermâye-i 'izzet mı var

Nakş-ı Şîrin kühda âsândır ammâ ben gibi
 Kühkünde küh-ı mihnet çekmeye tâkat mı var
 Yâr katlimçün vuzû' kılmış takarrub 'azmını
 Yâ zamîrinde namâzım kılmâğa niyyet mi var
 Ey Basîrî 'abdın ahvâli aña ma'lûm iken
 Dergeh-ı Mevlâda 'arz-ı hâcete hâcetmi var²²

GAZEL

Gedâ-yı mihnet-âmüzam beni aç eyleme yâ Râb
 Sihâm-ı fâka vı iflâsa âmâc eyleme yâ Râb
 Kıbâr u agnyâsı cümle muhtâcın nevâlidir
 Kerem eyle beni muhtâca muhtâc eyleme yâ Râb
 Fâriğ edinse de yaz şabrın tûmârına ismim
 Yazarsañ dağı ol defterden ihrâc eyleme yâ Râb
 Ten-i üryânımı takvâ libâsıyla müzeyyen kıl
 Rehîn-ı minnet-i zerbest ü dibâc eyleme yâ Râb
 Basîrî gibi zelil-i rıf'atin farkımda kâfidir
 Serim derd-âşinâ-yı esfer-ı tâc eyleme yâ Râb²³

GAZEL

Kaddine benzetdiğyçün servi gülşende şehâ
 Bâğbân mskıne otlar yoldurur bād-ı sabâ
 Nâme iki yüzlü hâme dü zebân ben bî-zebân
 Bilmezem ne vech ile i'lâm edem hâlim saña
 Tîr-ı kin dâ'im deler dil sine içre ey perî
 Tâli'imde var imiş schm-ı sa'âdet gâlibâ
 Rüy u müyün fikri zıkrı baña vırd olalı
 Hiç görünmez olupdur gözüme ag u kara
 Ey Basîrî olmuşam bigâne 'aql u hüşdan
 Tâ ki ol şüh-ı sitemkâr ile oldum âşinâ²⁴

19 İsen, 1994. 152.

20 İsen, 1994. 153.

21 Kurnaz, 1999. 141

22 Kurnaz, 1999. 141-2.

23 Kurnaz, 1999. 142.

24 Kurnaz, 1999. 142-3.